

ZANDEILAND 4 IN BRONS GEGOTEN

De Vinkeveense Plassen behoren tot één van de drukst bezochte zoetwaterduikstekken in Nederland.

Wat is dan het geheim dat hier zoveel wordt gedoken? Janny Bosman neemt ons mee naar Zandeiland 4 in Vinkeveen.



Bijzonder stel: baars en snoekbaars lijken de beste maatjes.

Voor mij is duiklocatie Zandeiland 4 een uitstekende plek om vis te fotograferen. Veel baarzen, snoekbaarzen en snoeken kom je tot twaalf meter diepte tegen. En hoe druk het soms is, er is altijd wel een plekje waar je wat rustiger of met minder opwervend stof je kunt afzonderen. Het kenmerkende van de waterplas is de bronskleur welke ontstaat door de veenbodem. Bij helder water en wat zonlicht geeft dit de typische Vinkeveen-sfeer. Je kunt ook bijzondere vissen tegenkomen zoals de kwabaal (*Lota lota*), maar die zie je lang niet altijd. Helaas is hij opgenomen op de Rode

Lijst en we mogen tegenwoordig al blij zijn dat ze hier nog voorkomen. Daar heb je dus heel wat geluk voor nodig. Wil je veel vis zien, dan moet je vooral in de zomermaanden duiken wanneer de waterplanten in de oeverzone tot bijna aan de wateroppervlakte groeien. Het is een prachtige schuilplaats voor jonge snoekjes. Ook de brasem zoekt tussen de planten in de zanderige bodem naar voedsel. Geduld is een schone zaak om deze uiteindelijk op de foto te krijgen. Wanneer de watertemperatuur aangenaam is, liggen bij het touw op ongeveer vijf meter meerdere snoekbaarzen op de bodem. Te midden van een school met baarzen moeten de vissen

zich hier wel prettig voelen. Het blijft mij verbazen dat de snoekbaarzen, bekend als felle rovers, geen oog hebben voor deze vissen. Het is een waar rustoord. Het touw is inmiddels vervangen door een ketting maar ik neem aan dat de baarzen en snoekbaarzen hun weg wel weer ernaartoe zullen vinden. Rivierdonderpadjes schuilen onder stenen op de zandbodem. Op deze duikstek zien we geen zwartbekgrondels, gelukkig niet, zou ik zeggen. Laat het maar zo, dat is beter voor de donderpadden. Rivierkreeftjes kruipen ongestoord over de bodem, zowel de rode Amerikaanse als de gevlekte Amerikaanse. Wanneer je deze wilt fotograferen, nemen

ze een dreigende houding aan, hoog op de pootjes en de scharen in de aanslag, 'Kom maar op jij duikertje!' In het voorjaar zie je veel strengen baarseieren hangen. Het lijkt dan of de boomtakken een verlate kerstversiering hebben gekregen. En wanneer dan het zonnetje ook nog eens schijnt, geeft dit helemaal een bijzonder effect met de bronskleur van Vinkeveen. Op diepte kan het onder de tien meter behoorlijk donker zijn, zeker als het bewolkt weer is. Maar het zicht is hier meestal goed met uitschieters tot wel tien meter plus. Wel weer koud natuurlijk, dus houd rekening met de temperatuursverschillen in de zomermaanden.



Ook Vinkeveen by night is een aanrader.



Baarseieren met de typische bronskleur van Vinkeveen.



Doorgaans gebruik ik een groothoeklens in Vinkeveen, maar voor de baarseieren maak ik een uitzondering: zeker als je de oogjes ziet zitten in de eieren.

Het geheim van Vinkeveen? Dat is voor veel duikers eigenlijk al duidelijk.

WELK OBJECTIEF?

Voor groothoekopnames is het een ideale plas met voor ieder wat wils; grote vissen, wrakken en onderwaterobjecten die er in de loop der jaren door duikers zijn afgezonken. De bekende Bus met een snoek erbij of erin is een typisch voorbeeld hiervan. Misschien wel het meest gefotografeerde onderwerp. Doorgaans gebruik ik een groothoeklens in Vinkeveen, maar voor de baarseieren maak ik een uitzondering. Zeker als je de oogjes ziet zitten in de eieren. Met de macrolens en alle voorzetlensjes die ik ter beschikking heb, convertor x2 en natte voorzetlens +10, fotografeer ik de baarseieren. Je moet hier geduldig voor zijn en wonder boven wonder kan ik dat onder water beter dan boven water. En het resultaat mag er zijn. Weer gave foto's gemaakt bij Zandeiland 4! Het geheim van Vinkeveen? Dat is voor veel duikers eigenlijk al duidelijk. Zandeiland 4 is voor mij een prachtduiklocatie met volop leven en het is er goed vertoeven dankzij de nieuwe voorzieningen. En aan het aantal auto's te zien dat er meestal staat, ben ik echt niet de enige die hier zo over denkt.



Vinkeveen-sfeer: het water kleurt brons door het zonlicht.



De Buschauffeur.



Versiering in het voorjaar: een streng baarseieren.



Geduld is een schone zaak om braseem op de foto te zetten.



Wat moet je nou, jij duikertje?



Bij aangename temperaturen is er veel snoekbaars.



Helaas zijn er niet veel kwabalen meer; ze staan op de Rode Lijst. De kwabaal heeft een kenmerkende kindraad.



Sinds dit voorjaar is er een prachtige kleedruimte met douche en toiletten.

ZANDEILAND 4 VINKEVEEN

PARKEREN Zandeiland 4 is per auto te bereiken en uitstekend geschikt voor kantduiken. In de zomermaanden kan het op zonnige dagen extreem druk zijn met zowel duikers als badgasten. Het is zelfs mogelijk dat je geen parkeerplek voor je auto kunt vinden.

DUIKPENNING Een duikpenning is verplicht en kost € 25 per persoon per kalenderjaar. Er wordt regelmatig gecontroleerd dus denk hieraan. Verkrijgbaar bij onder andere Airdiving, dat zich bij Zandeiland 4 bevindt. Ook kun je hier je flessen vullen. Adres: Airdiving, Baambrugse Zuwe 143-B, Vinkeveen.

VOORZIENINGEN Sinds dit voorjaar is er een prachtige kleedruimte met douche en toiletten. Een klein minpuntje zijn de stalen trappen waarmee je vanuit het water de kant op kunt komen. Deze trappen staan wat te schuin naar binnen waardoor je met je set op je rug achterover hangt als je naar boven klimt. Dit maakt het onnodig wat lastiger.

DUIKEN In de Vinkeveense Plassen zijn veel duikobjecten afgezonken zoals de Bus en er zijn twee platforms op 7 en 18 meter. Op al deze plekken is veel leven te vinden. Het duikgebied is aan de oppervlakte afgebakend met tonnen. Maak je opstijging alleen binnen het duikgebied want erbuiten varen veel pleziervaartuigen.