

HERFST!

De dagen zijn merkbaar korter. Kleuren in de natuur worden fletser. De wintertijd staat aangekondigd voor eind oktober. Alles wordt iets minder. **Moet ik nu mijn duikspullen in het vet zetten?** Ik dacht het niet!

Wees er op tijd bij,
de kleur is er snel uit.

3X HERFST-TIPS VAN JANNY

Het groen is uit de bladeren getrokken en maakt plaats voor een gouden gloed met de laagstaande zon. De laatste fase voor het bladgroen dit jaar, de prachtige herfstkleuren. Hierna is het voorbij en de blaadjes vallen massaal. De kale boomtakken zijn klaar voor de winter. Ook onder water sterft de plantengroei nu snel. De meeste vissen, insecten en amfibieën hebben de voortplantingsperiode ruimschoots achter de rug. Is het nu dan saai onder de waterspiegel, of misschien wel troosteloos? Nee... het is anders. Het is telkens weer een uitdaging om mooie plekjes te vinden onder water. En ik verzeker je, die zijn er genoeg. Zoek op plekken waar de bomen pal aan de waterkant staan, want ook die blaadjes vallen in de herfst en jawel, in het water. En laat ik daar nu net naar op zoek zijn. Want herfstbladeren heb je in allerlei kleuren en dat geeft een mooi effect op foto's. Aan de oever van stromende beekjes vermaak ik me urenlang. In deze periode eten ook veel vissen zich vol om de komende winterperiode goed door te komen. Karpers maken zich gereed voor hun winterslaap in de modderbodem, maar niet voordat zij zich aan de laatste plantengroei tegoed hebben gedaan. Wanneer zij foerageren, zijn ze goed te observeren en redelijk te benaderen. Het is nog even genieten met de laatste

Boschmolenplas

In de herfst heb je grote kans op zoetwaterkwallen en tijdens nachtduiken zie je met zekerheid veel jonge snoekjes met hun mooie kleurtekeningen. De grote hoeveelheid waterplanten die er dan nog aan de linkerkant zijn, blijven mij verwonderen. Prachtig.

Spiegelplas

Vlakbij de duiksteiger is de ondiepe bodem bezaaid met herfstbladeren. Probeer meerdere dagen te fotograferen, zodat de kleur nog in de bladeren zit. Uiteraard wordt het snel slechter qua kleur en dan is

het effect verdwenen! Ga ook op zoek naar zoetwaterkwallen. Maar duik niet te diep, je vindt ze eerder in de toplaag.

Veluwe, Oost- tot Zuid-Nederland

De beekjes die je in een groot deel van Nederland vindt, zijn een mooie uitdaging voor een leuk herfstuitje. Ik neem doorgaans mijn droogpak en snorkel mee, want niet elke fotosessie kan droog afgerond worden met een paar kaplaarzen. Half/halfopnames of met fisheye gelijk onder de oppervlakte geeft doorgaans prachtige beelden, maar zeker ook veel plezier.



Is het nu troosteloos onder de waterspiegel?
Nee... het is anders.

zonnestralen die door het water schieten voordat het weer omslaat. Snoeken blijf je het hele jaar zien, al is het in de winter toch in mindere mate. In het zoute water kun je rond deze tijd een prachtige kwal tegenkomen, de zeepaddenstoel (*Rhizostoma pulmo*).

ZOETWATERKWALLEN

Dan is gelijk de vraag of er ook kwallen in het zoete water leven. Jawel, in het najaar zijn er in diverse zoetwaterplassen de zogenaamde zoetwaterkwallen *Craspedacusta sowerbii*. Als je op zoek bent naar grote kwallen dan kom je bedrogen uit. Ze worden namelijk niet groter dan twee centimeter. Maar het zijn prachtige diertjes om ze zo te zien pompen door het water. In het najaar zag ik ze volop in de Boschmolenplas. In de herfst mogen de dagen dan korter worden, maar mijn duiken zeker niet.

Als een ster in het water,
die zoetwaterkwal.



Het riet is op zijn retour.



Even door de knieën in een ondiep
beekje, verrassende beelden.



Karpers vreten zich nog even vol voor de winter.



Een jonge snoek herken je aan zijn tekening.

