



Zoetigheid

Bij sportduiken in Nederland denk je allicht eerst aan de Oosterschelde, Grevelingen en bootduiken op de Noordzee. Ik kan niet ontkennen dat de duiken in het zoute water het meest fraai en compleet zijn. Maar ik ga jullie toch **wat zoetigheid voorschotelen**, want onbekend is niet per definitie onbemind. Dit keer deel 7.

19 HERFST

Maak gebruik van de typische kenmerken van de seizoenen. Elk seizoen heeft wel iets specifiek. In de herfst vallen de blaadjes van de bomen en wanneer de bladeren nog vers zijn en in de oeverzone onder water liggen, kun je hier inspiratie opdoen voor sfeervolle fotomomenten.

20 WATERVOGELS

Wanneer ik ondiep in de zoetwaterplassen duik, kijk ik regelmatig naar boven of ik eenden, futen of meerkoeten aan de oppervlakte zie zwemmen. Altijd een uitdaging, want ze schrikken van de luchtbellen die omhoog komen. Maar goed, zo door het seizoen heen lukt het altijd wel een aantal keren om ze op de foto te krijgen. Meerkoeten en futen duiken regelmatig onder. Het is dus goed opletten en snel reageren, want voordat je met je ogen knippert, zijn ze alweer terug aan de oppervlakte.

21 STEUR

Een lastige. Je komt ze zelden tegen in onze zoetwaterplassen. En als je de vissen al ziet, zijn het uitgezette Russische steuren (inzetfoto) en doorgaans te ver weg voor een mooie plaat. Wil je ze goed kunnen benaderen, dan is een trip naar onze zuiderburen in de steengroeve van La Gombe in de Ardennen een optie. Daar kun je op zaterdag en zondag terecht (wel van tevoren aanmelden) en duik je tussen de steuren en scholen vis. Dit is gewoon leuk om te doen. Je kunt twee soorten steuren tegenkomen; *Acipenser sturio* (Atlantische steur) herkenbaar aan zijn spitse neus. Of de *Acipenser gueldenstaedtii* (Russische steur) met een stompe neus.

