

KOEKOEK

Cornwall, het tropische deel van Engeland aan de zuidwestkust. **Zou het echt zo tropisch zijn als wordt beschreven?** Wij vertrekken in september na het hoogseizoen en gaan eens kijken welke (duik)avonturen we voorgeschoteld krijgen.



Het vrouwtje is herkenbaar aan de drie zwarte vlekken op de rug.



Het gezellige havenplaatsje Coverack voor na de duiken. Koekoek, daar is het nieuwsgierige mannetje dan! Juweelanemonen in allerlei kleuren op een diepte van 23 meter. Lizard Point, het zuidelijkste puntje van het vasteland.



Wat een leuk huisrif!

Het voordeel van een autovakantie is voor mij dat ik de duikspullen en de cameraset gewoon kan inladen. Niets demonteren en op bestemming weer monteren. Geen aandacht voor overgewicht of batterijen in handbagage. Alsof ik naar Zeeland vertrek voor een duikje. We besluiten de oversteek te maken met de autotrein via de Eurotunnel tussen Calais en Folkstone. Het treintraject duurt slechts 35 minuten. Naarmate we dichterbij onze bestemming in Cornwall komen, worden de wegen steeds smaller. Maar we rijden door een prachtig landschap met ruige kusten. De volgende dag melden we ons bij de duikschool Porthkerris, gelegen aan de kust, nabij een typisch Engels dorpje Saint Keverne. Voor de eerste dagen besluiten we kantduiken te maken

” Lipvissen in alle soorten en maten. We krijgen er geen genoeg van!

op het huisrif en te kijken wat er allemaal zo vlak bij de kust leeft. De auto staat bij het strandje geparkeerd dat uit grof grind bestaat. Via een touw dat ons makkelijker over de rots leidt, gaan we te water. Het eerste wat opvalt zijn de deiningen en de wuivende kelpwouden. En dan zien we lipvis. En nog meer lipvis in allerlei kleuren en maten. We krijgen er geen genoeg van, al die fraai gekleurde vissen! En wat doe je

na een prachtige duik? Even genieten van een English Tea en vervolgens eten in de plaatselijke pub.

GOEDE KEUS

Onze interesse voor de lipvissen is gewekt dus kruipen we 's avonds achter de computer. Er zijn meerdere soorten, welke hebben we allemaal gezien? En vooral, welke nog niet? Eentje springt ertussenuit en dat is de lipvis met de bijzondere naam koekoekslipvis, *Labrus mixtus*. Het volwassen mannetje is prachtig in de kleuren geel, oranje en blauw. Om de kans te vergroten deze vis te zien, boeken we bootduiken naar de Manacles, een onderwaterriffenstelsel iets verder uit de kust en naar grotere dieptes. We dalen af via een uitgegooide afdaallijn naar een



Lipvissen en kelp, we zijn in Cornwall.



Nog een kleurrijke inwoner tussen de grillige rotsen.



De mannelijke versie van de koekoekslipvis.
Tropisch voorkomen toch?



Zeeappels, dodemansduim,
zeesterren; groot en veel.

PASPOORT *LABRUS MIXTUS*:

De vrouwtjes zijn oranjerood, net als de jonge mannetjes. Het enige verschil is dat de vrouwtjes drie zwarte blokjes op hun rug hebben. In de paaitijd kleurt de kop en het voorste deel van het mannetje blauw. Koekoekslipvissen leven in groepen en het mannetje is dominant. Valt het mannetje weg, dan verandert een vrouwtje van geslacht en neemt de rol van het mannetje over. Je vindt ze vooral in de buurt van rotspartijen beneden de 15 meter diepte. Ze kunnen 30 tot 40 centimeter groot worden. Het voedsel bestaat uit weekdieren en kreeftachtige.

onderwaterrif dat begint op 8 meter diepte. We verdwijnen in een woud van kelp tot zo'n vijftien meter. Dan verandert het rif, het kelp groeit niet dieper en de vele gekleurde juweelanemonen en velden dodemansduim die we dan zien, zijn een lust voor het oog. De duikstek blijkt een goede keus, want we worden beloofd met diverse ontmoetingen met de koekoekslipvis. Het zicht is ook beter, ik schat het variërend per duik tussen de 5 en 10 meter. De koekoekslipvissen zijn nieuwsgierig en als ik rustig blijf wachten, komen ze vanzelf naar je toe. Het grote voordeel is dat ik redelijk beschut tegen de stroming achter een rotsblok kan fotograferen. Want het kan best hard stromen. Ook het vrouwtje dat oranjerood is, wil ik graag fotograferen dus pas ik dezelfde tactiek toe. Dat werkt. Yes! Ik heb mijn fisheye gemonteerd, maar dan moeten ze wel dichtbij komen. Ik kies voor deze lens om al dat moois zo wijds mogelijk vast te leggen. Helaas gaat de duiktijd snel op dieptes in de 20 meter. Tropisch? Jawel, wij hebben al die mooie kleuren onder water als tropisch ervaren. De watertemperatuur is echter niet tropisch met 15 graden. Een mix van Nederlands duiken met alles in XXL-formaat en beter zicht.

Foto: Janny Bosman



Safari Diving Lanzarote
www.safaridiving.com

SAFARI DIVING LANZAROTE

Kom en bezoek Safari Diving Lanzarote.
Direct aan het strand gelegen - voor schitterende duiken in het levendige vakantieoord van Puerto del Carmen. Geschikt voor het hele gezin.
Kant,- boot,- en nachtduiken dezelfde prijs!
Voor meer informatie kunt u e-mailen naar:
duiken@safaridiving.com

Foto: Janny Bosman



Email: duiken@safaridiving.com
Tel.: 06 - 55 521 634